

## Resa med Västerträffen till Kroatien 26 sep- 2 okt 2015

**Dag 1** Redan 4.30 samlades vi vid Västerträffen för att invänta den buss som skulle köra oss till flygplatsen. Nervositeten steg när bussen inte anlände i tid och när den väl kom så kunde föraren inte öppna bagageutrymmet. Vi blev lite stressade och började kånka upp väskor in i bussen. Nåväl, till slut öppnades luckan och de väskor som var kvar stuvades in. Väl på Landvetter flygplats väntade nästa överraskning. Alla hade bokat sina platser hemifrån så vi antog att det bara var att gå till bag drop och lämna väskan. Så icke. Vi var ändå tvungna att checka in bagaget i terminalen. Vi var dock i god tid så med lite hjälp, klarade vi alla väskor. Man kan ju fundera om incheckning blir mer effektiv på detta sätt.



Efter en flygresa på ca två och en halvtimme landade vi i ett varmt och soligt Kroatien och Split.

Vår underbara guide Mirja tog emot oss med ett glatt leende. Vi fördes till bussen som tog oss en kort bit till den lilla staden Trogir. Där fick vi strosa någon timme i väntan på att vårt hotell var färdigt att ta emot oss



Hotellet var beläget i Seget Donje – en liten fiskeby på promenadavstånd till Trogir.

Efter inkvartering var de flesta av oss redo för resans första bad – så underbart att få svalka av sig efter resan.





**Dag 2** Guidade besök i de två fina städerna Trogir och Split. Lokalguiden hette Niko och pratade svenska med norsk brytning. Han berättade bl.a om Katedralen. Gatorna i staden var blankslitna marmorstycken.

Vi fick lyssna på härlig sång av en manskör. Traditionella sånger som handlade om kärlek.



Stadskärnan i Trogir är välbevarad och ligger på en egen ö. Där fanns också en varumarknad där många i gruppen passade på att inhandla frukt eller andra nödvändiga ting.



Därefter besökte vi Split – Dalmatiens största stad. Vi gick med vår guide genom den romerske kejsaren Diokletianus palats. Den bildar fortfarande stadens kärna. De gamla byggnaderna är väl bevarade men numera är där en betydande kommers av allehanda varor.



Vi stannade bl.a vid kyrkan som från början var uppbyggd som Diokletianus mausoleum och vid den Gyllene porten där en staty av 900-talsbiskopen Grgur stod. Han kämpade för användande av kroatiska som skriftspråk. Efter guidningen strosade och lunchade vi på hamnpromenaden Riva. Buss hem och bad för några medan andra släpptes av i Trogir för att på egen hand ta sig till hotellet.





**Dag 3** efter frukost gick resan till Bosnien och staden Mostar. Vi stannade vid en utsiktsplats, där man såg ut över den vackra Neretvadalen. Mirja dukade med traditionella fikonkakor och hjortronlikör. Vi njöt av både utsikt, kakor och likör. Hon berättade hur bildandet av de sex republikerna efter Titos död och Jugoslaviens sönderfall gått till. Vi skulle nu passera gränsen till Bosnien och det var ingen lätt sak. Alla pass samlades in och skannades. Vi såg passpolisen mer eller mindre slakta en bil för att leta efter otillåtna varor. Till slut släppte de igenom oss och vi kunde åka till staden Mostar. Där tog en

lokal guide emot oss. Lana som också hon talde svenska med norsk brytning.



Staden var utsatt för beskjutning under kriget och den vackra bron, som leder över floden Neretva och är ett kännetecken för staden, förstördes. Den har emellertid restaurerats på ett bra sätt. Gatorna i staden var belagda med små blankpolerade kullerstenar – lite besvärliga att gå på. Också här fanns det möjlighet att inhandla souvenirer i de många små affärerna utefter de pittoreska gatorna. Lunch intogs på något av de många matställena

utefter floden Neretva. Livlig fotografering av den berömda bron. Efter ytterligare passage av gränsen – nu från Bosnien till Kroatien igen – anlände vi till vårt hotell Lero i Dubrovnik. Här skulle vi bo i fyra nätter. Även här fanns möjlighet till bad och många i gruppen tog chansen att få bada i det kristallklara vattnet.



**Dag 4** Heldag i Dubrovnik – en fascinerande stad från medeltiden. Först såg vi staden från ovan när vi kom med bussen. Mirja guidade oss och visade på att alla husen hade nya fina tak. Husen hade varit "granaterade" som hon uttryckte det. De bombades under kriget och på 1990-talet. Idag är gamla staden full med restauranger, barer och kaféer. I gränderna hittar man allehanda affärer. Efter guidningen hade vi "fri tid" i staden. Några flanerade andra tog



linbanan upp till ett högt berg där de hade en förnämlig utsikt. Det var promenadvstånd till hotellet. Vi fick möjlighet att välja att gå eller åka. Även idag fanns tid för bad på eftermiddagen.



Vi var en grupp som gick runt muren och bedårades av den vackra utsikten – både mot havet och in över staden.

## Dag 5 Båttur till Elafitiöarna.



Bussen körde oss till hamnen där två små båtar väntade. Vädret var soligt och ganska lite vind. På vår båt bjöd skepparen förfriskningar från diverse flaskor – allt från Slivovits till vatten. Mirja berättade att flera öar var till salu och att man för antal mijoner euro kunde bli ägare till en ö. Först var vi iland på Kolocep, därefter På Lopud. På den sista ön var det en lång sandstrand med flera hotell.



Där fanns också en liten botanisk trädgård. De flesta passade på att bada medan vi var några som gick in i den svala botaniska trädgården där det fanns höga, stora pinjeträd.

Medan gruppen sysselsatte sig på ön, passade båtens besättning på att laga lunch. Vi fick en utsökt grillad fisk med sallad samt rött eller vitt vin. Stämningen var hög under hemresan då skepparen spelade musik och bjöd upp Mirja till dans.





**Dag 6** Heldag i Montenegro. Republiken har euro men tillhör inte Eu. Mirja hade inga höga tankar om montenegrinerna – lata och inte noga med rengörning. Återigen ska vi passera en statsgräns – denna gång inte så tidskrävande. Den engelsktalande guiden Sandra kom på bussen efter gränsen och vi körde runt den vackra Kotorbukten – även kallad Europas sydligaste fjord. Vi stannade till i Kotor där Sandra slussade oss genom smala



gränder och vackra byggnader omgivna av en ringmur. Staden förstördes delvis vid en kraftig jordbävning 1979. Därefter åkte vi vidare till Budva, åt lunch på en trevlig restaurang vid havet, någon badade och deflesta flanerade innanför ringmuren i Budva. Gator av blanksliten marmor, fullt med affärer, barer och kaféer.

Färden tillbaka till Dubrovnik gick via en färja över Kotorbukten och genom en gränskontroll, denna gång utan problem .



**Dag 7** Buss utefter den Makarska rivieran – omtyckt av turister.



Vi passerade Neretvaflodens mynning – ett slättland där man odlar mycket mandariner och citroner.



Vi stannade vid en lilla staden Omis vid floden Cetinas mynning. Där klev vi på två små båtar. Mirja bjöd på Valnötslikör som aperetif. Vi var nämligen på väg till vårt lunchställe – en restaurang som låg en halvtimmes båtfärd inåt land. Otroligt vacker natur med höga berg runt den slingrande floden.



Vi serverades soppa, grillat kött och korv och till sist en kaka. Mycket gott men tyvärr omöjligt att få i sig så mycket mat. Tillbaka till staden Omis där vi fick en halvtimme att botanisera i den vackra lilla stadskärnan. Därefter var det inte lång väg till Podstrana där vi skulle tillbringa sista natten. Hotell Eden låg så vackert alldeles vid stranden. Gissa om många badade! Kvällen var vår sista

tillsammans med Mirja. Hon hade ordnat så fint och stämningsfullt med levande ljus och champagne.

Damerna fick varsin tygpåse med lavendeldoft. Mirja leder grupper med gamla och handikappade människor på vinterhalvåret – ideell verksamhet. Gruppen hade gjort en insamling till henne och vi tackade på så sätt att vi var mer än nöjda med veckan.

**Dag 8** Vi lämnade hotell Eden på morgonen. Efter en kort bussfärd var vi vid flygplatsen. Incheckning gick smidigt och snart var det bara att invänta flygplanet. Planet avgick precis i tid. Bussen stod och väntade på flygplatsen vid Landvetter, körde oss till Västerträffen. Vi tackade varandra för en trevlig resa och bestämde att vi ska ha en återträff för att titta på alla bilder.

